

## Veckobrev v.3



*Hej alla föräldrar!*

*Äntligen kom den efterlängtrade snön och barnen har kunnat åka madrass och gräva tunnlar m.m. i snön! Ljust och vackert, hoppas den ligger kvar nu ett tag.*

### **Kom ihåg:**

- Skridskor till på måndagar ni som vill åka.
- Luskamma gärna era barn under helgen så vi får bukt på spridningen så fort som möjligt.

Förra veckan berättade vi att lektionerna kommer att ske i halvgrupper, men efter mycket diskussioner fram och tillbaka där vi har vägt för-och nackdelar med att ha det, så har vi ändrat det till att fortsätta en period till att arbeta i färggrupperna istället. Det är färre barn på lektionerna och vi ser ändå i olika sammanhang hur barnen fungerar i halvgrupp och andra konstellationer vid t ex gymnastik, skridskoåkning och vid fritidstid.

Den här veckan har vi kommit igång med Bornholm. Vi har bl a jobbat med ordklasser och lyssnat på vilket ljud olika ord börjar på. Vi har lekt ihop meningar där varje ord i meningen ska börja på samma bokstav, det blev väldigt roliga meningar med mycket skratt. Några har också jobbat med stenciler där de har tränat på att skriva ord med korta och långa vokaler.

Som gymnastiklektion fick eleverna åka madrass i pulkabacken, vilken härlig gymnastiklektion!

Under veckan har vi också haft mycket skapande i de olika färggrupperna. Vi har målat fyrverkerier med hjälp av toalettrullar som några av er föräldrar var snälla och tog med till oss. Vi har också tränat på vår finmotorik genom att klippa ut saker. Vi har klippt ut sågar som vi har färglagt, och klippt och ritat fina bokmärken. Vi har också hunnit med att rita något trevligt minne från jullovet. Skåda gärna barnens fina konstverk på Lyans väggar!



På fritidstid har vi såklart åkt madrass, gjort snögubbar och lekt och grävt tunnlar i snön m.m. Vi har haft gymnastik och Kinect och andra härliga lekar som mamma-pappa barn, kojbygge, legobygge, gjort pärlplattor och spelat olika spel. En mycket rolig vecka!

Idag hade vi den efterlängtade leksaksdagen som barnen uppskattade mycket. Det är ju så roligt att visa upp sina nya julklappar för varandra som många av leksakerna var.

#### **Information från Johan:**

Hej alla härliga elever och vårdnadshavare! Jag kommer med ett besked som kanske inte faller alla i smaken, men jag har bestämt mig för att gå vidare i mitt yrkesliv efter en tredjedel av livets alla år i arbetslivet (cirka 15år) som jag med fröjd tillbringat på Mälarhöjdens Skola. Jag ska börja arbeta som biträdande rektor på Johan Skytteskolan i Älvsjö, det känns såklart lite ledsamt att lämna, men samtidigt ser jag framemot en ny utmaning. Jag har många fina kollegor och vänner på skolan, så lite koll kommer jag ha på hur det är på skolan och på Lyan. All lycka till er i framtiden alla elever och vårdnadshavare på Lyan!  
Johan Magnusson.

När Johan slutar kommer Teodor Jonsson som vi redan känner att jobba för honom resten av den här terminen. Johans sista dag är 13/2.  
Vi har också Astrid Inga just nu som jobbar hos oss under eftermiddagarna.

Stort tack för denna vecka och trevlig helg  
önskar alla pedagoger på Lyan!

