



## Veckobrev v.17

Hej alla föräldrar på Lyan!

### Kom ihåg:

- Den 25 maj är det dags för årets Höjdarcup. Under höjdarcupen delas Lyans elever in i olika lag och spelar mot Snäckans lag. Lyans matchfärg är vit och därmed önskar vi att varje elev från Lyan har med sig en vit T-shirt/tröja. Eleverna bör också ha med sig matsäck då vi inte har med oss lunch eller mellanmål dit, därmed är det viktigt att ert barn har mat för dagen.

I måndags lekte vi hela dagen. Vi lekte mycket utomhus och var bl.a. i skolparken. Eleverna spelade basket, fotboll och åkte linbana. Eleverna grävde även i sandlådan, lekte med tåget och "hästarna" i lilla skolparken, sprang på balanscirkeln och lekte vid klätterställningen.



Under tisdagen och onsdagen fick vi besök av våra nya Lyan elever. Under den tiden var våra nuvarande elever på Lyan och hälsade på sitt blivande fritidshem samt personal på Mälarstugan. De fick leka och lära känna miljön inne på Mälarstugan, titta sig omkring i klassrummen och samspela med nya pedagogerna som de kommer ha nästa läsår. Därefter var de även i skolparken och lekte.

I torsdags såg vi en film som handlade om känslan att vara rädd. Hur känns det när man är rädd? Vart i kroppen känner man av den känslan? Varför blir man rädd? osv. Eleverna fick dela med sig av deras rädslor och det var spännande att höra eleverna berätta för varandra och se hur andra elever kunde relatera till de olika rädslorna. De visade även hur man kan se ut när man är rädd. Därefter fick eleverna arbeta i sin egen känslobok där de fick skriva om sin egen rädsla, vart rädslan känns i kroppen samt rita en bild på sig själv när man är rädd alternativt på vad man är rädd för. Väldigt kull!



På eftermiddagen skapade vi även majblommor. Eleverna fick rita och klippa ut en gul och en svart blomma och därefter med hjälp av jungfruben sätta ihop delarna till en majblomma. De fick sätta fast sin majblomma på tröjan med hjälp av säkerhetsnål och de flesta elever bar den med stolthet medan andra elever la de fint på sin hylla när de var klara.





Äntligen kom fredagen och till många elevers lycka var de leksaksfredag. Eleverna fick under samlingen berätta om sin leksak till de andra och visa upp den. Därefter gick vi ut på skolgården och lekte. Där spelade eleverna tre i rad och fyra i rad, spelade basket och fotboll, lekte "apan i mitten" och lekte "under hökens alla vingar", några elever gjorde flätor med garn och andra lekte lekar på gröna mattan. En härlig förmiddag!

Eleverna har haft idrott och där har de spelat kälkbandy. Alltid roligt verkar eleverna tycka när vi leker lekar med kälkarna.

Under tiden den ena gruppen haft idrott har vår lärarbibliotekarie Inge kommit hit och berättat sagan om Tummelisa. Eleverna satt med ögonen uppspärade och lyssnade på sagan. Kull!



Stort tack för denna vecka och trevlig helg önskar alla pedagoger på Lyan!