



Veckobrev v.15

Vad fort värmen plötsligt infann sig den här veckan, och varmare kommer det bli nästa vecka! Barnen har såklart märkt av att det blivit varmare och väljer redan att ta av sig jackorna på skolgården.

Kom ihåg:

Boka in i kalendern för Öppet Hus 18/4 kl.16.30-19.00. Mer info får ni med er hem idag, fredag.

I tisdags hade grupp 1 fadderträff. Eleverna i årskurs tre var den här gången på besök nere hos oss på Lyan. Eleverna fick sitta mitt emot sin fadder och rita ett porträtt av sin fadderkompis och tvärtom. Nu hänger alla självporträtt på väggarna att skåda i matsalen. Mycket fina teckningar!

I tisdags bytte vi färggrupper, och eleverna har verkat nöjda med de nya gruppkonstellationerna. Vi har den här veckan satsat på att ha mer gruppstärkande lekar som "Lilla Snigel", "Namnleken", "Två makaroner", "Mördaren och detektiven" m.m. på samlingarna och lekt mycket även övriga tiden på dagen. Vi har därför valt att inte ha några "lektioner" den här veckan.

I tisdags var de olika färggrupperna i olika skogar där de lekte olika lekar som "Knack,knack är Mulle hemma" m.m. Sedan fick de leka fritt med varandra. Några byggde koja med pinnar, några byggde en mur med stora stenar till sitt hem, några lekte i en vattenpöl och andra barn jobbade som "arbetare som hackar i ett berg". Fantasin flödar när eleverna leker i skogen!





I onsdags lekte vi i skolparken och på eftermiddagen jobbade några barn med Vektor medan andra lekte "Under hökens alla vingar" i gymnastiksalen.

I torsdags tittade vi på en film som handlar om Glad-känslan. Eleverna tyckte filmen var extra rolig när de pratade om att: "tänk om munnen skulle prutta när den pratar" och "tänk om alla människor pratade baklänges". Självklart var vi ute i solen också!

Idag fredag har vi fortsatt och pratat om glad-känslan. Var i kroppen känns det mest när man är glad? Vad gör dig glad? Så här känns det när jag är glad. Frågor som vi diskuterade först på samlingen och sedan frågor som de fick skriva ner och svara på samt rita ett litet självporträtt när de ser glada ut.

På dagarna har det har spelats fotboll, man har byggt olika kojor med plankor och bildäck, man har letat efter nyckelpigor och andra insekter på marken, gungat, cyklat, och gjort mycket mer på skolgården! Inomhus har vi haft Just dance, man har lekt med barbies, byggt med lego, ritat och mycket mer.

Vår student Devran har haft en grupp elever som har målat mosaikmålningar med hjälp av små pappersbitar som blir olika figurer.

Studenten Merve hade röda gruppen inne vid ett tillfälle, och hade musik med dem, de sjöng Blinka lilla stjärna och spelade med olika instrument som ägg och maraccas och claeves. De satt uppdelade i fyra små grupper och så fick de turas om att fokusera och lyssna på när det var deras tur att spela under sångens gång vilket eleverna tycktes tycka var roligt.

I tisdags och idag fredag hade vi gymnastik som vanligt.

Idag fredag hade vi äntligen Flaggan på fotbollsplanen på eftermiddagen! En mycket efterlängtat och omtyckt aktivitet!



Stort tack för denna vecka
önskar alla pedagoger på Lyan!