



Veckobrev v.16

Vilken bra uppslutning på barn och föräldrar det var på Öppet hus! Tack för en trevlig kväll och vilken tur vi hade med vädret!

Kom ihåg:

- Sista dag för att lämna in sommarlovslappen var 9/4, så de som inte har lämnat in sommarlovslappar antar vi kommer att vara lediga under hela sommaren.
- Torsdag den 24/5 är det Höjdarcupen i Hägerstensåsens fotbollsplan. Förskoleklasserna spelar fotbollsmatcher mot varandra denna dag. Då vill vi att alla elever tar med sig var sin vit tröja/t-shirt som är Lyans lagfärg. Vi kommer att vara i fyra olika mixade lag den dagen. Medtag matsäck.
- Nästa fredag är det leksaksdag!! :)

I tisdags hade grupp 1 fadderträff igen. Eleverna hälsade på i treornas klassrum där de tillsammans skulle rita olika bilder till en film.

Tisdag morgon hade Bläckfiskar, Sjöhästar, Späckhuggare och Valar Bornholm. Vi har lyssnat efter sista ljudet på olika ord, vi har bokstaverat med knappar och räknat hur många bokstäver orden innehåller och en grupp byggde ihop alfabetet med hjälp av våra magnetbokstäver. Efter det ville några även skriva lite ord och knasiga meningar med dessa bokstäver.

Efter Bornholm gick krokodilerna till Kroppåsskogen och Zebrorna till Rundbergets skog. Det lektes för fullt i kojan som hade byggts redan förra veckan, och muren fortsatte några andra att bygga på, några plockade Skilla som blomstrade så fint i skogen som de tog med sig tillbaka till Lyan.

I onsdags tittade vi på en film som handlade om ledsen-känslan som finns att hitta i UR. Vi pratade om hur det känns i kroppen när man är ledsen, vad man kan bli ledsen över och hur vi ser ut när vi är ledsna. Efter det jobbade vi i vårt känslöshäfte där vi ritade självporträtt på oss själva där vi är ledsna och skriva och svara på olika frågor.



I torsdags tittade vi på filmen om arg-känslan och jobbade likadant även med den känslan.

Idag fredag har alla barn lekt i skolparken, lite senare har grupp 1 haft gymnastik på fotbollsplanen i det härliga vädret medans grupp 2 har lyssnat på bibliotekarien Inge som berättade en saga som handlade om jättar för eleverna.

På dagarna har det spelats fotboll, man har byggt olika kojor med plankor och bildäck, man har gungat, cyklat, hoppat hopprep och hoppat med rockringar, några har provat att gå med stylvor och andra cyklar runt med månbilar, några spelar fotbollsspel, några leker med hästarna, några klättrar i klätterställningen, ja mycket aktiviteter sker under dagarna på skolgården!

Idag fredag hade vi äntligen Flaggan igen på fotbollsplanen på eftermiddagen! En mycket efterlängtat och omtyckt aktivitet!

För kännedom: Tisdag och onsdag nästa vecka kommer att se lite annorlunda ut. På förmiddagen kommer Lyans elever att vara uppe på Mälarstugan och bekanta sig med sina blivande fritidspedagoger inför höstterminen. Det passar bra då vi pedagoger på Lyan kommer att ta emot höstterminens nya sexåringar.



Stort tack för denna vecka
önskar alla pedagoger på Lyan!